

3/7/2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι στιγμές που ζει η χώρα μας είναι δύσκολες και οι αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε θα καθορίσουν το μέλλον μας για πάρα πολλά χρόνια.

Παρόλο που ζούμε στην εποχή της πληροφόρησης -και οι πηγές της πληροφόρησής μας είναι πολυάριθμες- προσωπικά δεν νιώθω βέβαιη για την εγκυρότητά της. Ποιος από εμάς μπορεί με σιγουριά και υπευθυνότητα να πει ότι έχει μελετήσει τα προτεινόμενα μέτρα και τις συνέπειές τους και βάσει λογικών επιχειρημάτων έχει αποφασίσει για το «ναι» ή το «όχι»; Ποιος είναι πραγματικά βέβαιος για τη λιγότερο επώδυνη κατάσταση που θα ακολουθήσει ;

Όποιος ψηφίσει τη μία επιλογή είναι προδότης και όποιος ψηφίσει την άλλη είναι πατριώτης; Όποιος είναι υπέρ του «ναι», είναι φιλοευρωπαίος και όποιος επιλέξει «όχι», προτιμάει την απομόνωση; Τόσο απλουστευμένα;;;

Θεωρώ ότι δεν έχω δικαίωμα ούτε σαν άνθρωπος, ούτε σαν γενική γραμματέας του συλλόγου να επηρεάσω την άποψη κανενός υπέρ της μιας ή της άλλης επιλογής, ούτε να ακολουθήσω την «επίσημη γραμμή» κάποιας παράταξης.

Για όλα τα παραπάνω δηλώνω τη δυσαρέσκειά μου, γιατί ο Σύλλογος Ρήγας Φεραίος προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης (1/7/2015 Α.Π. 51) με την οποία παίρνει ξεκάθαρη θέση και παρόλο η ανακοίνωση αυτή φέρει την υπογραφή μου, δεν έχω ερωτηθεί, ούτε έχω συμφωνήσει. Ούτε εγώ, ούτε το μέλος του Δ.Σ. Γιάννης Παπουλίδης. Τόσο κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με τη συναίνεση όλων και μέσα από Γενικές Συνελεύσεις. Εκφράζω την έκπληξη και δυσαρέσκεια αρκετών συναδέλφων που μου τηλεφώνησαν παραπονούμενοι για την εν λόγω ανακοίνωση, γιατί έκριναν ότι παρεμβαίνει και διχάζει.

Όποια απόφαση και αν ληφθεί, δεν θα είναι εύκολη. Σέβομαι την επιλογή του καθενός, ακόμα και αν διαφωνώ, γιατί είμαι σίγουρη ότι λαμβάνεται με πόνο ψυχής.

Κάποια άποψη αναγκαστικά θα επικρατήσει τη Κυριακή το βράδυ. Και μετά, τι; Μετά το βασικότερο είναι να κοιταζόμαστε στα μάτια και να παραμείνουμε ενωμένοι και Έλληνες. Μόνο έτσι θα υπάρχει ελπίδα την επόμενη μέρα...

Με εκτίμηση,

Ηλέκτρα Βογά